



Augustus 2018

Sarah, tei, tei, Juju, Libation, Sebbeh. Allemaal woorden die met traditionele offerrituelen te maken hebben. De bijbel kent ook een hele lijst termen die met de offerdienst te maken hebben. En het mooie? Al die woorden in beide gevallen kennen maar één woord om ze te vervangen. JEZUS. Hij is het volmaakte offer! Helaas zijn veel mensen bang voor die naam. Bang om zichzelf te verliezen, bang om de tradities te verlaten en de sprong naar eeuwig leven te wagen. 'Het kruis en vergeving' is het onderwerp waar ik op dit moment over spreek in de twee locaties van de cursus Praktisch Christen Zijn. En plotseling hebben de meeste studenten die eerder zo trouw aanwezig waren een excuus om zonder te waarschuwen afwezig te zijn. Er is een geestelijke doorbraak nodig om de studenten tot groei te zien komen.



Luister bijbel in Sierra Leonse talen

Eindelijk heb ik een aantal van de mogelijke voorlezers van het Kissy alfabetiseringsproject ontmoet maar ik zal in een wijdere kring moeten zoeken om genoeg voorlezers bij elkaar te krijgen. De beste lezers zijn degenen die in Guinee op school gezeten hebben. Daar wordt les gegeven in de lokale talen. Helaas is al het onderwijs in Sierra Leone in het Engels en worden alle lokale talen genegeerd. Gelukkig zijn er veel Guinese Kissy's die naar Sierra Leone komen om werk te vinden. Ondertussen heb ik alle teksten voor de voorlezers van figuranten uitgewerkt. Wist je dat het oude testament meer dan 380 mensen aan het woord laat?

Bouwplannen

Eerder vermeldde ik al dat ik op zoek ben naar een stukje land om een huis op neer te zetten. Waarom weet ik niet, maar het lijkt er op dat men massieve urbanisatie verwacht. De grondprijzen stijgen met de week. In sommige wijken van Koidu is de prijs binnen een jaar 5x over de kop. Ik moet snel zijn om nog iets betaalbaar te vinden. Ik hoop jullie in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen dat ik wat gekocht heb, maar ik heb tot nu toe nog niets kunnen vinden waar ik tevreden mee ben.



En toen stond er een meter water boven de brug

Regenseizoen

Het regenseizoen begon dit jaar al in maart. Dat is op zich niets bijzonders maar gewoonlijk blijft het bij een paar weken met wilde buien en daarna geen zware regen tot minstens in juni. Maar dit jaar stond het water een maand eerder dan gewoonlijk in de rijstvelden. Vorige week wilde ik naar een plaats aan de overkant van een riviertje gewoonlijk niet veel breder dan de kabelsloot naast de LEG. Er liggen drie duikers met 1,5m doorsnee onder de weg door waardoor de dam een soort boogbrug wordt van 2m boven het water. Ik kwam om de bocht uit het dorp en... toen stond er een meter water boven de brug. Ik moest 10km omrijden om op mijn bestemming aan te komen. Vijf uur later was het water zover gezakt dat ik op de fiets nog net natte voeten kreeg.

Uit mijn dagelijkse leven

In Nederland heb je familie, vrienden, collega's en kennissen en dat is allemaal makkelijk uit elkaar te houden. In Sierra Leone ligt dat veel gecompliceerder. Een huishouden bestaat vaak uit meerdere gezinnen (vaak incompleet) waarvan de samenstelling constant wisselt. Iedereen van dezelfde leeftijdsgroep die in zo'n huishouden heeft gewoond, noemt elkaar levenslang broer en zus, zelfs als er totaal geen bloedverwantschap is. Alle inwoners van een dorp worden ook gezien als familieleden. Daarnaast zijn alle leeftijdgenoten uit verschillende dorpen die in hetzelfde geheim genootschap zijn ingewijd ook broers of zussen. Je kunt je voorstellen dat het voor mij verwarrend is om voor de twintigste keer aan een broer te worden voorgesteld terwijl ik weet dat je maar twee broers hebt.

Iedereen met dezelfde achternaam wordt ook als familie aangezien, ook al komen ze uit een andere etnische groep. Dit laatste is met name van belang als je op reis bent. Als je in een dorp verblijft waar iemand jouw achternaam heeft, zal het dorpshoofd je zeker bij die persoon onderbrengen. Het wordt



Waar woont de Kamara familie?

natuurlijk moeilijker als ik als blanke in een dorp arriveer. Ergens in het verleden heeft een dorpshoofd mij de naam Kamara toebedeeld. Dat is gemakkelijk want die naam komt in de meeste etnische groepen voor. Gewoonlijk heb ik vrienden in de dorpen waar ik overnacht en hoef ik geen gebruik te maken van mijn extra familienaam. Het is toch al moeilijk genoeg om uit te leggen dat ik beslist geen familie ben van de acteur Jean Claude Vandamme.

Gebedspunten

Dank voor:

- de geweldige relatie met Samuel Gbanyah die met me samenwerkt in de training en die een groot deel van de zoektocht naar een stukje land voor zijn rekening neemt.

Bid voor:

- een doorbraak in de geestelijke wereld om mensen vrij te maken om God te dienen.
- de voortgang van het voorlees bijbel project.
- het snel vinden van een goed perceel land.
- het vinden van meer voorlezers.

Giften naar Stichting 'Ga'
Rekeningnummer NL29 RABO 0300 1801 95
Tnv: Zending Sierra Leone

Email adres Hille: hillevan.dam@gmail.com
Tel.nr. 00-232-88-413948
Contactadres: Hans en Erna Ralten
Leimuiderdijk 205,
2154 MN Burgerveen
06-21821384