



Lieve vrienden,

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen (Spr. 16 : 9 HSV)

“Ik stond erbij en ik keek ernaar”, zo kan ik de afgelopen periode in Roemenië het beste omschrijven, hoewel ik meer rende dan stond. Wij hebben als mensen nogal eens de neiging voor God uit te rennen, dat was nu onmogelijk. Hij ging met de volle kracht van de Heilige Geest vooruit.

Ik word er stil van als ik terugkijk hoe dit jaar tot nu toe is gelopen. Eerst mijn ziekte en galblaas-operatie waardoor ik niet - zoals gepland - eind maart naar Roemenië kon gaan maar pas half juni. Die periode die heel hectisch begon is een tijd van rust en herstel geworden, waarin ik Gods nabijheid heb ervaren en waarin ik ook onverwacht naar de Presence conferentie kon gaan.

Daar begon dit avontuur met een ontmoeting met een Roemeense voorganger Flaviu uit Târgu Mureş, die een bediening in pastoraat, bevrijding en genezing heeft. Zijn vrouw, Cristina, zet zich samen met andere vrouwen uit de kerk in om vrouwen uit de prostitutie te bevrijden. Zij vroegen mij om in hun gemeente over mijn ervaringen in Amsterdam en het preventiewerk in Bocşa en Reşita te spreken. Ook in Târgu Mureş is een grote behoefte aan preventie onderwijs. Daarom was het bemoedigend om te zien dat jonge vrouwen uit deze kerk willen leren om daarover op scholen voorlichting te geven.

Het was mijn bedoeling één week in Târgu Mureş te blijven maar het zijn er drie geworden. Gedurende die tijd mocht in meekijken in de bediening van Flaviu en Cristina en werd ik er door Cristina daadwerkelijk bij betrokken. We hebben met vrouwen gebeden, persoonlijke counseling gesprekken gehad, in enkele huisgroepen kon ik getuigen hoe God in mijn leven heeft gewerkt en nog steeds de regie over mijn leven heeft. Ik heb deelgenomen aan een studie over bevrijding, die Flaviu elke week geeft.

Ik ben een dag mee geweest naar een gemeente waar Hij regelmatig de dienst leidt. Er was ook tijd om te oefenen met gaven van genezing en bevrijding. Ik heb er veel geleerd en ook zelf nog diepere bevrijding ontvangen.

Ook maakte ik kennis met een Nederlandse vrouw, Jorine, die sinds 2009 in Roemenië woont en sinds 2015 uitreikt naar vrouwen in de straatprostitutie. Zij doet dit werk binnen de door haar opgerichte stichting, Talita, verwijzend naar het Bijbelverhaal, in het geloof dat Jezus nog steeds vol liefde mensen roept om op te staan in een nieuw leven.

Jorine vroeg me met haar team mee te gaan om met de vrouwen te praten en te bidden. We hebben met verschillende vrouwen gesproken, de verhalen zijn overal even schrijnend. Haar kerk ondersteunt haar bediening actief met gebed en één van de mannen was onze chauffeur en ‘bodyguard’.

Jorine wil mijn preventieles op scholen in Târgu Mureş gaan geven. We hebben afgesproken dat ik na de wintervakantie eerst een training zal geven aan haar team. Een aantal vrouwen uit haar kerk is mentor bij verschillende scholen en zij willen ook daar de lessen gaan geven.

Al meteen in juni heb ik driemaal voor de radio gesproken in een uitzending van “De Stem van het Evangelie” in Timisoara. In het eerste interview heb ik verteld hoe God mij naar Nederland geroepen heeft en over de wonderen die Hij in mijn leven heeft gedaan. De volgende interviews gingen over mensenhandel en preventie. Ze willen in het najaar wekelijks een programma over preventie uitzenden, waar ik meer uitleg en informatie zal kunnen geven.



De Stem van het Evangelie nodigde me uit om begin september tijdens een conferentie voor 50 docenten uit de regio rond Oltenia in Zuid-Roemenië.



Ik sprak daar over preventie en hoe zij bij hun leerlingen signalen kunnen herkennen die in die richting wijzen. Na de eerste dag vroeg de leiding me om ook het evangelie met hen te delen. Omdat ze verwachtten dat een aantal van hen al eerder zou vertrekken moest dat bij voorkeur meteen de volgende avond al gebeuren.

Maar de Heilige Geest liet me weten dat het pas op de voorlaatste avond van de conferentie moest zijn. Er waren toen nog 12 deelnemers over en precies deze 12 hebben het evangelie in hun hart laten binnenkomen en willen Jezus volgen. Ik prijs de Heer voor Zijn wonderen en zijn plan om deze mensen als nieuwe mensen terug te zenden naar hun woonplaatsen.

Maar God had nog meer verrassingen op z'n hart. De Stem van het Evangelie had hierna nog een kamp georganiseerd voor tieners van 14 – 18 jaar, ik zou daar een uur mogen spreken. De hoofdmoot van het programma bestond uit sport en spel, bergen beklimmen en ook Bijbelonderwijs en zingen. Helaas voor hen, maar God liet het pijpenstelen regenen op Zijn strategische momenten, zodat ze niet naar buiten konden. Dus mijn uurtje werd aanzienlijk meer.

Er waren 150 jongelui en de eerste keer dat ze tegenover me zaten liet de Heilige Geest me zien wat er in hun levens aan de hand was. Op dat moment nam Gods Geest het van me over, het was Zijn ernstige stem die door mij heen alles bij name noemde. Bij de meesten stroomden de tranen over de wangen.

Daarna mocht ik hen vertellen van Gods genade, dat Hij oneindig veel van hen houdt en hen vergeeft. Als ik ga vertellen wat er allemaal gebeurde en hoe God werkte wordt de brief wat lang, maar 130 van hen hebben Jezus in



hun leven geaccepteerd. Ik heb in de dagen die volgden iedere keer gevraagd of ze het serieus meenden, en zij bleven bij hun beslissing.

Op de laatste dag was het prachtig weer en gingen we een berg beklimmen, het was een wonderbaarlijke tocht. Een meisje dat niet verder omhoog kon leerde ik mijn noodnummer 413, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Zij heeft dat de rest van de klim uitgesproken en is goed boven gekomen.



Op de weg naar beneden waren er verschillende glijpartijen met zes verzwikte enkels en polsen en zere knieën tot gevolg en de Heer heeft allen op gebed genezen. Er was grote verbazing en verwondering alom. We waren in twee groepen op weg geweest en de andere groep had soortgelijke problemen gehad maar zonder goddelijke tussenkomst.



Als afsluiting van deze gezegende tijd was ik in Sibiu. Daar heb ik voor 30 voorgangers uit verschillende Baptisten gemeenten in Transsylvanië een seminar gehouden over de gevaren van mensenhandel.

Ik heb gesproken over de risico's voor kinderen en tieners en hoe de kerken een actieve rol kunnen spelen in preventie-activiteiten voor zowel hun eigen als de buitenkerkelijke jongeren uit de omgeving.

Alle voorgangers waren overtuigd van de risico's en stonden ervoor open om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Alle voorgangers waren overtuigd van de risico's en stonden ervoor open om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.



CRISTINA BULIGA

- EEN HART VOOR GEBROKEN VROUWEN -



25 september 2018

Wat een geweldige God is onze God, die in al deze levens aan het werk was en is. Het is Zijn oogst, Hem komt alle lof en eer toe.

Ik loop over van dankbaarheid dat ik zijn liefde aan het werk zie om mensen zijn Koninkrijk binnen te brengen en om steeds meer mogelijkheden te geven voor het preventiewerk.

Tot slot, als de kers op de taart voor mij persoonlijk: na 10 jaar heb ik mijn moeder weer in m'n armen kunnen sluiten. U weet misschien nog wel dat ik eind 2016 tot mijn grote teleurstelling geen visum voor de Verenigde Staten kreeg. Nu is mijn moeder naar Nederland gekomen en zijn we samen naar Roemenië gereisd, dat prachtige land waar onze wortels liggen.



God is goed, groot is zijn trouw!

Lieve groeten,

Cristina

Cristina heeft geen vast inkomen, ze leeft uit geloof. U kunt haar ondersteunen door een gift over te maken op IBAN: NL29 RABO 0300 1801 95 ten name van Stichting Ga, Aalsmeerderbrug; **onder vermelding van Preventie HT RO-NL.** Uw gift is belasting aftrekbaar. *De leden van de TFC zijn Bert & Berna Bartels, Leo Spruit en Else van der Laarse.* Meer info? Mail de TFC op bartels.ajm@gmail.com