

vriendschap met God

EXPEDITIE EXODUS

Sleuteltekst

Exodus 33:11 *En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.* (NBG)

Ga je mee op Expeditie Exodus?

In het boek Exodus, het tweede boek van de Bijbel, valt veel te ontdekken. Wij zullen ons, aan de hand van vier hoofdstukken en vier thema's, richten op de bijzonder vriendschappelijke relatie die God onderhield met Mozes. Wat is het geheim van vriendschap tussen God en mens? Bestaat zoiets, en is vriendschap met God ook voor ons weggelegd? Wat zijn de voorwaarden en hoe verdiepen we onze relatie met God?

Deze serie is ontwikkeld met als doel je kennis van de Bijbel te vergroten en tegelijk te groeien in je relatie met God. Om je hierbij verder te helpen wordt van elke preek een samenvatting met gespreksvragen gemaakt, die je een dag na elke preek via de website kunt downloaden. We willen je aanmoedigen om hier samen met je groep over door te praten. Zo leren we met elkaar op een heel praktische wijze om onze relatie met God te verdiepen.

Inhoud

13 oktober	Een vurige God	Exodus 3:1-14
27 oktober	Met God verbonden	Exodus 24:1-11
3 november	Vriendschap	Exodus 33:1-23
24 november	Het voorhangsel voorbij	Exodus 40:21:38

3. Vriendschap

Lezen: Exodus 33:1-23

Inleiding

Exodus 33:11 *En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.* (NBG)

Met deze tekst komen we tot de kern van waar het in deze preekserie over gaat. Zoals we gezien hebben in de eerste preek begint elke vriendschap met een eerste ontmoeting. Over Mozes' eerste ontmoeting met God hebben we gelezen in hoofdstuk 3 toen God zichzelf openbaarde als een vuur.

In de tweede preek hebben we gezien dat God Zijn vriendschap aanbiedt middels een verbond. Daarbij vraagt Hij van ons dat wij ons toewijden aan Zijn Woord. Verder hebben we gezien dat we

geheilgd worden door het bloed van Jezus. Als resultaat kunnen we de maaltijd vieren in de tegenwoordigheid van God.

Nu dit fundament is gelegd gaan we dieper in op de vraag, 1) waarom is vriendschap met God zo belangrijk, 2) hoe ziet het er uit, en 3) hoe krijg je het?

Waarom is het belangrijk?

Het is altijd Gods bedoeling geweest om te leven te midden van Zijn kinderen. Om dit voor de Israëlieten, onder het oude verbond, mogelijk te maken had God Mozes geïnstrueerd om een tabernakel - een tent - te maken en deze midden in het kamp van de Israëlieten te plaatsen. God zelf zou in de tabernakel, in het heilige der heilige, verblijven. Als zichtbaar teken van de manifeste glorie of tegenwoordigheid van God, zou een wolkkolom overdag en een vuurkolom 's nachts rusten boven de tent.

Mozes ontvangt het plan van God terwijl hij alleen met God op de berg is. Echter nog voordat Mozes de kans heeft om de woorden van God met het volk te delen, heeft het volk zich massaal van God afgekeerd. In hoofdstuk 32 lezen we het beruchte verhaal over het gouden kalf. Omdat Mozes naar de mening van de Israëlieten veel te lang wegbleef waren ze teruggekeerd naar de afgodenverering die ze van Egypte kenden en hadden ze Aaron ertoe aangezet om een gouden kalf te maken dat ze massaal aanbaden als hun God.

God dreigt, in reactie hierop, het volk te straffen en te elimineren voor hun daad. Mozes echter springt in de bres en vraagt om genade. God vergeeft het volk wel, maar komt ook met een alternatief plan. Plan B. In plaats van zelf te midden van het volk te komen wonen, zegt God: 'Ik stuur een engel met jullie mee. Ik garandeer dat jullie succesvol in het beloofde land komen en dat jullie daar voorspoed zullen kennen. Maar ik ga niet met jullie mee. Als jullie vragen voor Mij hebben, wanneer jullie iets willen weten, leiding voor je leven, etc. ga dan naar Mozes. Hij moet een tent buiten het kamp plaatsen. Ver weg van waar jullie wonen. Daar zal ik met Mozes spreken en hij kan namens mij tot jullie spreken.'

Voor heel veel mensen klinkt dit als de ideale religie. Alle zegeningen van God. Voorspoed en welvaart en niet persoonlijk met God te hoeven optrekken. Een religieuze professional, een geestelijk leider door God aangesteld die je kunt benaderen als je een nood hebt. Hij zal namens jou met God spreken en je antwoorden. Dit is wat heel veel mensen willen en hoe religie er heel vaak ook uitziet. Maar Mozes wil er niets van weten. Hij wil geen voorspoed en garantie op een veilig verblijf in het beloofde land, als God zelf niet te midden van het volk woont. Dan blijft hij liever waar ze nu zijn, bij de berg Horeb, want daar is God.

Dat is ook hoe het volk erover denkt. De Israëlieten zijn in diepe rouw zo lezen we in vers 4.

De vraag is nu: Hebben wij, heb jij 'ja' gezegd tegen een religie zoals de Israëlieten deze aangeboden hebben gekregen. Heb jij 'ja' gezegd tegen de voordelen van religie zonder relatie met God? Heb je genoeg genomen met religie waarbij je in God gelooft, je best doet, naar de kerk gaat, betaalt voor een professioneel geestelijk leider, maar zelf geen relatie hebt met God? Of verlang je naar vriendschap met Hem?

Wat is vriendschap met God? Hoe ziet dat er uit?

Vers 11 vertelt ons dat Mozes en God met elkaar spreken zoals vrienden dat doen. Vanaf vers 12 zien we een voorbeeld van hoe dat ging. Deze dialoog lijkt inderdaad veel op gesprekken zoals vrienden die met elkaar kunnen hebben.

Kenmerkend voor vriendschappen is dat vrienden:

1. genieten van elkaars gezelschap,
2. vertrouwd zijn bij elkaar,
3. en elkaar niet in de steek laten.

Genieten van elkaars gezelschap

Vrienden genieten ervan om regelmatig bij elkaar te zijn. Schrijven, bellen en app-en is allemaal heel behulpzaam om een vriendschap te onderhouden, maar er gaat niets boven elkaar echt lijfelijk te zien. Iemand horen, zien en voelen, en dat allemaal tegelijk. Vrienden zoeken elkaar op, nemen daar tijd en moeite voor. Mozes moet er een berg voor beklimmen, maar hij doet het. En hij bouwt een speciale tent buiten de legerplaats. Een plaats waar hij in alle rust God kan ontmoeten. Waar hij Gods aangezicht zoekt.

Je denkt misschien, maar God is toch overal altijd aanwezig? Dat is ook zo. God is alomtegenwoordig. En toch, zijn er tijden, plaatsen en momenten dat we meer van God ervaren. Dat Zijn aanwezigheid tastbaar wordt.

Dat we Zijn aanwezigheid voelen en Zijn stem verstaan, dat Hij je hart raakt.

Dat zijn momenten waarop de dingen die je wel wist, echt werkelijkheid voor je worden. Het is één ding om te weten dat suiker zoet is, maar het is iets anders om het te proeven. Het is één ding te weten dat iemand heel sterk is. Het is iets anders te voelen dat hij je optilt met één arm. Het is één ding om te weten dat God heilig is, het is iets anders wanneer je Hem ontmoet en Zijn heiligheid ervaart. Dat is niet de alomtegenwoordigheid van God, maar de manifeste tegenwoordigheid van God. Er is een plaats, een tijd, een situatie waarin dingen waarover je wist een realiteit voor je worden. Een plek waar God écht voor je wordt. Waar je met Hem praat van aangezicht tot aangezicht. Al zie je Hem met je natuurlijke ogen niet, met de ogen van je hart wel.

Als je een vriend van God bent, dan ken je die plek en die tijden. Het verschil tussen een vriend van God en iemand die gewoon gelooft in God en naar de kerk gaat om naar een professional te luisteren, is dat vrienden van God weten dat God een gezicht heeft. Vrienden van God doen alles om in Gods aanwezigheid te zijn.

Ervaren ze voortdurend Zijn tegenwoordigheid? Nee. Zeker niet altijd. Net zoals vrienden niet altijd bij elkaar zijn. Maar regelmatig zoeken ze elkaar op en genieten ze van elkaars aanwezigheid.

Vertrouwd zijn bij elkaar

Een belangrijk kenmerk van vriendschappen is dat je kwetsbaar naar elkaar durft te zijn. Dat je geheimen deelt. In het oude testament zijn er twee mannen die vriend van God worden genoemd. Mozes en Abraham. En beiden zijn zo vrijmoedig ten opzichte van God dat het ons kan verbazen. Ze nemen absoluut geen blad voor de mond. Mozes zegt feitelijk tegen God dat hij helemaal niet blij is met de plannen die God met hem heeft. En Abraham gaat zelfs met God in discussie over het feit dat

God Sodom en Gemorra wil vernietigen. Abraham onderhandelt in Genesis 18 dat God de steden toch niet zal vernietigen wanneer er 50 rechtvaardigen wonen, of 45, 40, 30 of zelfs niet bij 10 rechtvaardigen. Wat is dit voor een gebed van Abraham? Het is het gebed van een vriend. Wanneer je met een vriend praat ben je eerlijk. Doe je je niet anders voor dan dat je bent. Je vriend weet toch wel hoe je bent en je weet je geaccepteerd.

Zo voelen Abraham en Mozes zich volkomen zeker in de tegenwoordigheid van God. Ze durven zich uit te spreken. En tegelijk, je bouwt geen vriendschap wanneer jij de hele tijd aan het woord bent. Een vriend moet ook luisteren.

Wanneer heb jij het gevoel gehad dat je echt met iemand verbonden was? Waarschijnlijk toen jij iets heel persoonlijks over jezelf vertelde, je gehoord werd en die ander zich opende voor jou en vertelde over zijn/haar eigen persoonlijke leven. Zo is het ook met God. Wanneer wij tot God naderen, nadert Hij tot ons. Wanneer we ons leven voor Hem openstellen en onze geheimen delen, maakt Hij ons deel van Zijn geheimen. In vriendschap met God leg je je ziel en zaligheid voor God neer en wanneer je luistert, licht het woord van God, door de heilige Geest, op en laat Hij je geheimen zien. Dingen die er misschien altijd al bestaan hebben, maar nu een openbaring worden voor je hart.

Elkaar niet in de steek laten

God keert in reactie op Mozes' pleidooi dat Hij toch echt met hen mee moet gaan, terug van plan B, naar plan A. Het plan waarbij God alsnog te midden van zijn kinderen zal gaan wonen. Hij belooft met hen mee te gaan en hen niet in de steek te laten.

Veel mensen menen dat God hen in de steek heeft gelaten. Ze hebben gebeden en God heeft niet geantwoord. En soms kan het inderdaad zo lijken. Maar stel je eens voor dat je een goede vriend hebt en iemand anders vertelt iets heel negatiefs over die vriend. Wat doe je dan? Zul je het geloven en de vriendschap opzeggen? Ik hoop van niet. Waarschijnlijk zul je denken, zo is mijn vriend helemaal niet. Ik ken hem en zo is hij niet. En dus laat je hem niet in de steek.

Wanneer je een vriend van God bent dan blijf je bij Hem, ook als het lijkt dat Hij je verlaten heeft. Want hoewel het kan lijken dat Hij je verlaten heeft, weet je dat Hij zo niet is. En dus blijf je bij Hem om uiteindelijk te ontdekken dat Hij er altijd was.

- Vrienden genieten van elkaars gezelschap.
- Vrienden zijn vertrouwd met elkaar. Eerlijk en transparant. Ze vertellen en ze luisteren.
- Vrienden laten elkaar niet in de steek.

Hoe krijg je het?

Hoe word je een vriend van God? Door ernaar te verlangen. Mozes zei: 'Toon mij toch uw majesteit!' (Vers 18).

Mozes had God gezien in de brandende doornstruik. En later samen met de 73 andere leiders zo lazen we vorige week in Exodus 24, hij ervoer Gods aanwezigheid wanneer hij met God in die speciale tent was, en toch wist Mozes, er is meer. Ik wil meer van God. Wat je ervaringen met God ook zijn, er is meer!

Bij de eerste ontmoeting zag hij een vuur. Op de berg met de 73 leiders van Israël hebben ze, gelet op de beschrijving, de voeten van God gezien, of eigenlijk alleen het plaveisel dat er onder Zijn

voeten was. En hoewel Mozes met God in de tent van de samenkomst sprak zoals een vriend van aangezicht tot aangezicht, wist Mozes er is meer. 'Ik wil Uw majesteit zien.' Mozes had gelijk. Er is meer, en God zegt (vers 20): 'Ik zal je meer van mijzelf laten zien, maar niet mijn gezicht. Wanneer je Mijn gezicht zou zien zou je het niet overleven.' Niemand kan God in de ogen kijken en leven, maar wanneer Mozes op een rots gaat staan, zal God met Zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij trekken. Hij zal Mozes dan plaatsen in een kloof in de rots en met Zijn hand hem bedekken, totdat God aan Mozes voorbij gegaan is.

Zo ervaart Mozes de heerlijkheid van God terwijl hij staat op en in de rots. Zo hebben wij ook een rots waarop we staan en een rots waarin we geborgen zijn. Een rots waardoor we de majesteit, de heerlijkheid en de liefde van God kunnen kennen. Onze rots is Jezus.

Paulus spreekt over een rots in de wildernis die met de Israëlieten meeging en die rots is Christus (I Korintiërs 10:4b).

Jezus is niet alleen onze rots. Hij is ook onze vriend. Jezus was niet de professional die ons heeft gered door Zijn onderwijs. Hij heeft ons gered door Zijn vriendschap. Hij deed wat vrienden doen.

Hij kwam naar ons toe. Hij zocht ons op, Hij kwam bij ons wonen en hield ons gezelschap.

Hij was eerlijk, transparant en kwetsbaar. Hij kwam met open armen.

Hij liet ons niet in de steek. Ook niet toen we Hem niet wilden. Toen we Hem van alles de schuld gaven. Toen we Hem kruisigden. Hij had kunnen weggaan. Hij had Zijn Vader in de hemel kunnen roepen en engelen zouden Hem ophalen, maar Hij bleef trouw aan zijn missie. Trouw aan ons.

Jezus is onze ultieme vriend en in Hem hebben we de vriendschap met God de Vader. Jezus redde ons met Zijn vriendschap, niet met Zijn onderwijs.

Hoe krijg je het? Door ernaar te verlangen, zoals Mozes deed. Door ernaar te vragen, zoals Mozes deed.

Gespreks- en verwerkingsvragen

Kies één of meerdere van onderstaande vragen om te bespreken in je groep.

1. Vriendschap met God, is het onderwerp van de derde preek in deze serie. Wat sprak je aan in deze preek, en waarom?
2. Voor Mozes was het heel belangrijk dat God persoonlijk met het volk zou mee gaan en niet een engel. Hij bleef nog liever achter in de woestijn, dan dat God niet mee zou gaan. Heel veel mensen zouden misschien genoeg nemen met een engel of met een geestelijk leider die namens hen met God spreekt. Zelf een relatie met God opbouwen vraagt iets. Herken je bij jezelf of bij anderen deze hang naar een religie waarin de persoonlijke relatie met God eigenlijk niet echt centraal staat? Wat vind je van de radicale houding van Mozes hierin?

3. Vrienden zijn graag in elkaars gezelschap. Ken je die momenten in je leven dat je in Gods aanwezigheid bent? Hoe is dat voor jou?
4. Vrienden zijn vertrouwd bij elkaar. Ze zijn open en eerlijk. Heb je een vertrouwensband met God. Deel je jouw leven met Hem? Vertel je geheimen? Laat Hij ook dingen aan jou zien? Wil je daar iets over vertellen?
5. Vrienden laten elkaar niet in de steek. We zeggen dat God trouw is, maar zo voelt het niet altijd. Hoe ga je hier mee om? En, hoe trouw ben jij in je vriendschap met God?
6. Vriendschap met God begint met een verlangen naar Hem. Met een oprecht uitspreken van je verlangen naar meer van Hem. Dit vraagt ook dat je tijd voor God neemt. Dit kun je thuis doen, maar ook tijdens 24/7 gebed van 24 november tot 24 december in de gebedskamer in de gemeente. Deze ruimte mag ook een tent van ontmoeting zijn tussen jou en God. Zou je gedurende deze periode de gebedsruimte (een paar keer) een uur willen reserveren om Gods aangezicht te zoeken? Dit kan een geweldige stimulans zijn voor jezelf en voor anderen die ook meedoen aan deze 24/7 van gebed.
Je kunt alleen of als groepje deelnemen. Bespreek het eens met elkaar.